

**Vraag het aan Morya****Je kan een beroep doen op Mij**

“Als je een beroep doet op Mij, zal je Mij herkennen in het werk dat je doet, en zal je ondervinden dat Ik naast je sta op momenten dat je het moeilijk hebt.

Wees nooit bitter. Denk nooit: ‘ik kan mijn leven niet aan.’ Want wat er ook komt, welke moeilijkheden er ook zijn, bid en je zal verhoord worden. Maar plaats er geen tijd op. Zeg niet tegen God: “Nu moet Jij dit doen voor mij”, want dit is onzin.

Je moet weten, als je bidt tot God, dat God het invult op een manier dat het beter is dan wat je kan denken.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 11: ‘Een innerlijke zekerheid’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 125

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---